

# Corona

8

Het was begin maart, en toen gebeurde het corona.  
Het kwam in Nederland.

Mensen dachten het is niet zo erg het is maar een griepje,  
maar nu hoor er gingen steeds Meer mensen dood.

Geen handen meer schudden maar een elleboog geven,  
1,5 afstand, goed en goed je handen wassen.

alles sluit niks meer te doen.

De Dokters vechten voor ~~aan~~ iemand zijn leven, maar het lukt niet  
altijd om mensen te redden.

~~we moeten Dokters steunen~~ De Dokters zijn helden geworden.

corona begon in china, Door het eten van vleermuizen.

Daar is het nu weg maar over ~~op~~ de rest van de wereld leeft  
het nog. corona heet ook wel covid-19.

Mensen droegen mond kapjes, handschoenen, ze waren bang,  
maar sommige mensen maakte het ook niks uit.

er gingen zelfs mensen in iemand zijn gezicht spugen en zeiden  
dan: ik heb corona. maar die werden gelukkig snel opgepakt