

Corona!



Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder [CC BY-SA](#)

Dit is een lastige tijd voor ons allemaal. Iedereen ervaart het op (zijn of haar) manier, je kan het leuk vinden maar ook stom, blijf daarom vooral positief nadenken. Ook ik ervaar het op mijn eigen manier, in dit verhaal ga ik zeggen hoe ik het ervaar. Ik was tv aan het kijken toen ik hoorde dat ik niet

naar school hoefde. Mijn reactie was jeeeeee! Maar toen ik eenmaal een week thuis zat was mijn reactie wel anders, stilte was er overal. Dit voelde voor veel mensen als duisternis aan. Ik bedacht me ineens dit is te bijzonder om te bestaan! Ik mocht niet spelen, niet naar school en dat was nog niet eens voor de lol. Alles was afgezegd allen maar door corona!!! Ik word ook best wel vaak chagrijnig, dus ik hoop dat het snel word beëindigd. Dit was mijn ervaring of verhaal, ik hoop dat jullie het ook een leuk verhaal. 😊

W-vonden

Groetjes **EEFJE!!!**

14 MEI 2020 😞